



▲ Wij zijn gebreid door de biebreiers in Oss. © Arno Heesakkers

‘Breien Suf? Ach man, alsof vissen zo spannend is’

COLUMN OSS - Donderdagmiddag, bibliotheek Oss, tussen bollen wol en fleurige katoen zijn twintig vrouwen driftig in de weer met breipennen. De biebreiers komen om de week hier om één recht, één averecht te doen. „Mannen hebben het uitgevonden”, zegt Annemieke van der Peet. Wat? „Breien.” Ga weg!

Arno Heesakkers 25-01-20, 13:00 Bron: BD



„Jawel, ken je dat aloude lied niet van Truus Koopmans?” Wacht, ze zingt het even: *‘Op de grote stille heide, dwaalde de herder eenzaam rond, hij breit aan zijn wollen sokken, op zijn schapen past de hond’*.

Ach jee, mannen dus, maar hier zit er niet één. Annemieke: „Die vinden breien suf, ze gaan liever vissen of zo. Alsof dát spannend is. En aan het eind van de dag komt hij met lege handen thuis en moet jij alsnog langs de viskraam.”

Garen op de klos

Het moet gezegd, met breien komt er wél garen op de klos. De dames hebben hun schatten meegebracht; konijntjes, portemonnees, een hoed, sjaals, een tas, truien. Joke Remmen leerde breien van haar oma. „Mijn moeder kon er niks van. Mijn zus ook niet. Terwijl zij aan de afwas moest, mocht ik sokken breien.”

Tekst gaat verder onder de foto



▲ Het logo van de bieb-breiers, zelf gebreed uiteraard. © Arno Heesakkers

De breiclub is er om kennis uit te wisselen, patronen en ideeën. Maar ook voor de gezelligheid; koffie, klets, insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. José van Egerschot begon afgelopen juni met de breiers. Zij wilde mensen leren kennen in haar nieuwe woonplaats en de bieb wilde een breiclub. „Ik ben een breifanaat. Ge-wél-dig wat je kunt maken met draad en naalden.”

Tekst gaat verder onder de foto



Zij wel, José breit dan ook in de topklasse. Dat leerde ze bij de Amsterdamse Steek, brei-academie voor gevorderde breisters. Ze laat een vest zien waarin ze ingewikkelde patronen fabriceerde. Je hebt garens die zo zijn samengesteld dat ze vanzelf een kleurverloop of een Noors motief geven aan je trui. „Maar daar is geen kunst aan.” Marianne van Dinther vindt het juist leuk, die tovergarens. „Spannend om te zien wat er uit zo'n bol rolt.”

Dat er vrouwen zijn die breien mutserig noemen, dát steekt

Dat mannen breien suf vinden, ach ja, maar dat er vrouwen zijn die het mutserig noemen ... dát steekt. Valerie van der Kraan: „Die denken dat wij alleen sokken breien. Echt niet, we doen ook schilderijen.” Hóe dan? „Neem nou een stilleven, je breit een vlak met kleurschakeringen bij wijze van lichtinval. En dan die vaas met bloemen er bovenop.” Voilà.

Annemieke van der Peet showt een mouwloos zeegroen vestje. En de gebroken witte lappen die ze als een kraag in en over haar cognackleurige laarzen heeft gedrapeerd. „Wát, lijken mijn benen er langer door? Dan doe ik ze uit hoor, mijn onderdanen reiken al tot aan mijn oksels.”



Ik was verloskundige, zesduizend bevallingen gedaan. Elke keer zat ik breiend aan het bed van een barendende vrouw. Heel rustgevend.

- Annemieke van der Peet

Mutserig of niet, Annemieke breit al jaren. Ze was verloskundige. „Zat ik breiend aan het bed van een barendende vrouw. Heel rustgevend.” Zo deed ze zesduizend bevallingen. Ze rekent uit: „Om de drie minuten weëen is twintig per uur, een gemiddelde bevalling duurt tien uur, dat is tweehonderd per persoon. Maal zesduizend is 1,2 miljoen weëen die zij weg pufte terwijl ik breide en babbelde. Prachttijd!”



brei4